

De eerste foto



De eerste foto

De eerste foto van de Koninklijke Harmonie Orpheus, destijds genoemd "Sociëteit Harmonie Orpheus, of in de volksmond "Orfeejus" werd genomen omstreeks 1895.

"Stafmuziek der Schutterij"

In 1982 werd het door Dhr. Franken van Brunschot opgerichte orkest bevorderd tot "Stafmuziek der Tilburgsche Schutterij". Hierdoor trad Orpheus op de voorgrond bij nationale feesten en verjaardagen van het Koninklijk Huis. De kleding die op de foto door de leden gedragen wordt is afkomstig van deze schutterij, gezien het militaire karakter.

Gelegenheid

De foto is genomen op de hoek van de Goirkestraat/Kardinaal Vaughanstraat. De gelegenheid is met grote waarschijnlijkheid vast te stellen, aangezien Orpheus bij feestelijke gelegenheden van het Koninklijk Huis optrad.

Het Koninklijk Huis, waaronder Koningin Wilhelmina, bezocht Tilburg in mei 1895. Bij aankomst op het station verwelkomde Orpheus de Koningin met muzikale klanken. De schutterij, vergezeld door Harmonie Orpheus begeleidde de Koningin en haar gevolg vervolgens naar de feestweide op de "Veldhoven".

Wie staan er op de foto?

Onderstaand treft u de namen (van links naar rechts) aan van de "werkende leden der Sociëteit Orpheus"

Bovenste rij: Koos Clijssen, Hub Cornelissen, Jan Mutsaers, Frans Vermeer, Jan Clijssen, Frans Cools, Simon Clijssen;

Tweede rij: Frans van Opstal, Janus van Abeelen, Jan Horsten, Frans Jansen, Bart Hamers, Bart Teurlings, Harry Daniels;

Derde rij: Gust van Opstal, Jan de Cock, Janus van Riel, J.L. Kroes (dirigent), Piet de Cock, Janus Cools, Piet Somers, Jos van Laarhoven, Frans Jansen, Fons van Ierland,

Vierde rij: Jan Mutsaers, Jan Venmans, Kees Janssens, Neus van Spaendonk, Jan Teurlings, Janus van Opstal, Piet van Abeelen, Frans van Ierland, Janus de Cock, Janus Brevet,

Onderste rij: Janus Cuypers, Piet de Kok en Kees van Beurden.